

Beste ouder(s), verzorger(s), lieve kinderen, collega's en samenwerkingspartners,

Wat hebben we met elkaar afgelopen donderdag een fantastische feestdag gehad!!!

De gehele dag was voor mij één grote verrassing.

Aan het begin van dit stukje daarom een groot DANK JE WEL voor iedereen die erbij was, heeft meegewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering de hele dag.

Bedankt voor ieders aanwezigheid, alle kaartjes, bloemen, cadeaus, spontane gesprekjes en bedankjes op straat.....om verlegen van te worden.

25 jaar geleden rond deze tijd, ook aan het eind van het schooljaar had ik een sollicitatiegesprek op School Oost. Men zocht een groepsleerkracht. Toen ik na het gesprek thuiskwam, zei ik tegen mijn vrouw; 'daar zou ik wel willen werken'. Dat gevoel is daarna altijd gebleven. Binnen het team kreeg ik de kans om na groepsleerkracht te zijn geweest door te groeien en adjunct directeur te worden. Vervolgens heb ik gesolliciteerd naar de functie directeur van School Oost.

Steeds met hetzelfde gevoel; hier wil ik blijven werken. In 2009 werd ik directeur.

Wel ontstaat na jaren werken in een functie bij mij de behoefte om door te groeien, een nieuwe uitdaging op te pakken, me verder te bekwamen met scholing in een nieuwe baan. Ook vorig jaar gebeurde dit toen de vacature algemeen directeur van stichting ABBO werd opengesteld. Met overtuiging heb ik daarop gesolliciteerd en ben heel blij dat ik vervolgens benoemd ben. Zoals afgelopen donderdag diverse keren werd gezegd, ga ik weg, maar eigenlijk toch ook weer niet. Als algemeen directeur blijf ik ook verbonden aan die fantastische school Algemene School Oost. Daarnaast kan ik tevens iets betekenen voor alle andere bijzondere scholen van ABBO.

In de ochtendpauze liepen er afgelopen donderdag enkele leerlingen van groep 8 binnen om me te feliciteren. In het gesprekje deden ze een bijzondere vergelijking. 'Toen u in 2009 directeur werd, kwamen wij als kleuters naar deze school. Nu gaan wij de school na acht jaar verlaten en u gaat nu na acht jaar onze directeur te zijn geweest ook weg.' Prachtig dat kinderen dit zo bedenken en dan spontaan uitspreken. Natuurlijk heb ik met ze afgesproken dat ik straks op de afscheidsavonden van de groepen 8 aanwezig ben.

Graag eindig ik zoals ik ben begonnen, met BEDANKEN.

Allereerst alle KINDEREN BEDANKT voor het spontaan binnen lopen op mijn kantoor voor een praatje. Voor het even 'hoi' groeten ergens in de school. Voor de lekkere traktaties en zorgvuldig uitzoeken van de verjaardagskaart. Leuk om elk kind dan blij met de kaart de deur uit te zien gaan.

Alle OUDERS BEDANKT voor het vertrouwen, de betrokkenheid, de open gesprekken, het samen steeds zoeken naar de beste kansen en oplossingen voor jullie kinderen. Ook kijk ik met veel plezier terug op al die uitvoerige intakegesprekken waarbij prettige eerste contacten ontstonden.

Het gehele TEAM EN SAMENWERKINGSPARTNERS BEDANKT voor het met elkaar bouwen aan de brede school. We hebben toch vooral veel successen behaald.

Natuurlijk ga ik zaken missen, maar ik weet dat er ook mooie aspecten voor terug komen.

Tot slot wil ik Saskia heel veel succes wensen als nieuwe directeur. Ik heb er alle vertrouwen dat zij samen met ouders, leerlingen, team en samenwerkingspartners verder gaat bouwen aan een

kind centrum waar bijna elk kind van 0 tot 12 jaar zich optimaal kan ontplooiën en ontwikkelen.

Zeker tot ziens, ik ben niet ver weg.....Conny